

Waarom Christenen zich aan de Wet moeten houden (deel 66)

Het visioen van Petrus

24 Mei 2024

De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door Daniel Joseph. De originele presentatie is te bekijken op:

<https://www.cornerfringe.com/media/srxkk9g/part-66-peter-s-vision>

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven document beter te presenteren. Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk. Bijbelverzen staan in de rode tekst met andere citaten in blauw. Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het getranslitererde, Engelse woord. In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar links worden gelezen.

Welkom allemaal bij aflevering 66 van onze serie *Waarom Christenen zich aan de Wet moeten houden*.

In de afgelopen paar afleveringen hebben we naar Markus 7 gekeken en ontdekt dat Jezus nooit voedsel reinigde of volgens de Wet van Mozes onreine dieren rein heeft verklaard. Al die dieren die als onrein worden beschouwd, heeft Hij nooit verklaard om rein te worden. In plaats daarvan benadrukte Hij de Wet van Mozes in zijn gesprek met deze Farizeeën, door een onderscheid te maken tussen hun gedachten en hun geboden en die van God, door daadwerkelijk uit de Wet van Mozes te putten.

Ik wil deze discussie in dezelfde richting voortzetten, waarmee – zoals u zich herinnert – dit hele verhaal begon: Handelingen 15:20. Het is een feit dat drie van de vier eerste dingen die aan de heidenen werden bevolen, expliciet voedselwetten zijn. En dat is zo belangrijk voor onze discussie.

Dus, wat ik vandaag wil doen, is u meenemen naar Handelingen 10. En de reden dat ik u daarheen wil meenemen, is omdat vaak in het christendom vandaag de dag velen begrijpen dat het visioen dat Petrus had een instructie was om die dingen te eten die vroeger, volgens de Wet van Mozes, als verwerpelijk werden beschouwd. Dat Petrus' visioen op de een of andere manier betekent dat God verklaart dat wij als Christenen, te beginnen met Petrus, verplicht zijn om onrein voedsel te eten. Dat dit op de een of andere manier nu deel uitmaakt van het christelijk geloof en de uitdrukking daarvan.

Wel, we gaan naar Handelingen 10 om te kijken naar het begin, wanneer Petrus in trance raakt. Hij is aan het vasten en hij raakt in trance. Hij is hongerig en wat hij ziet, is een laken of iets wat op een laken lijkt, gebonden aan de vier hoeken; en het wordt naar de aarde neergelaten.

Binnenin bevinden zich al deze onreine dieren, wilde beesten, kruipende dieren en vogel. Al deze dieren zijn daar, en Petrus kijkt ernaar terwijl het naar beneden komt en hij hoort de HEERE zeggen –

Handelingen 10:13 – ¹³ **En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet!** (nadruk toegevoegd). En wat is Petrus' reactie hierop als we kijken in vers 14? –

Handelingen 10:14 – ¹⁴ **Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is** (nadruk toegevoegd).

En gebruikelijk hier, verwijst deze Griekse term *koinon* en het onveranderlijke *κοινός* naar *nebelah* (בְּלֵה) en *terephah* (טֶרֶפָה) in het Hebreeuws. Met andere woorden, we hebben te maken met een rein dier dat we mochten eten, maar dat onrein is geworden. Dit zou een dier zijn dat een natuurlijke dood is gestorven, van een berg is gevallen en zijn nek heeft gebroken. Als het een hert was, mochten we hert eten, maar nu heeft het zijn nek gebroken. Het stierf door natuurlijke oorzaken of misschien door een ziekte. Peter zegt dat hij dat nooit heeft aangeraakt. Ik heb nog nooit een dier gegeten dat door wilde dieren is verscheurd, *terephah*. Petrus heeft nog nooit een dier gegeten dat aan een afgodsbeeld is aangeboden, ook al is het rein. Of voedsel dat verstikt is. Hij heeft niets van dat alles gedaan. Hij heeft nog nooit iets *koinon* gegeten. Niets onrein. Het reine voedsel dat onrein is geworden en dan gemeen of *akatharton* wordt genoemd, wat zegt onrein. En dat zou het varken, de kameel, het konijn, enzovoort omvatten, al die dieren. Hij heeft daar nooit aan deelgenomen. Maar de HEER heeft hem gezegd: Sta op, Petrus, dood en eet. En zijn reactie is niet: Nee, mijn HEER. Kijk hier eens naar. Er staat verder —

Handelingen 10:15-16 – ¹⁵ **En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem: Wat God gereinigt heeft, mag u niet voor onheilig houden!** Let nu op: ¹⁶ **En dit gebeurde tot driemaal toe; en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel** (nadruk toegevoegd).

Neem dit nu in u op. Drie keer vertelt God tegen Petrus: sta op, Petrus, dood en eet, en natuurlijk is Petrus' reactie: nee, mijn HEER. Ik heb nog nooit iets gemeens of onrein gegeten, en dan reageert God door te zeggen dat wat God rein heeft verklaard, mag u niet onheilig noemen. Ons wordt verteld dat dit drie keer gebeurt. Dit is belangrijk: Het gebeurt drie keer.

Wanneer mensen hiernaar kijken, vragen ze zich af: is Petrus echt zo dwaas? Is hij echt zo dom? God vertelt hem gewoon om onrein voedsel te eten. Welnu, Peter weet dat dat niet de situatie is, want let op als we naar vers 17 gaan. Hij zegt —

Handelingen 10:17 – ¹⁷ **Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had, kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren, bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden** (nadruk toegevoegd).

Petrus begrijpt dat het niet letterlijk is. En laat ik nog een ander punt maken. Dit is uitermate belangrijk. Petrus heeft het nooit gegeten. Petrus stond nooit op om te slachten en eten. Ik

bedoel, dit weten we door het verhaal te lezen. Het gaat erom dat de HEER drie keer zegt: "Petrus sta op, slacht en eet", en Petrus antwoord: "Nee Heer, dat kan ik niet doen." Hij weet het, en dus komt hij uit dez trance, uit dit visioen, en hij is perplex. Wat betekent dit? Hij denkt erover na. Nou, als we naar vers 19 gaan, lezen we dit —

Handelingen 10:19 – ¹⁹Terwijl Petrus *nog* over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: **Zie, drie mannen zoeken u** (nadruk toegevoegd).

Denkt u nu dat het toeval is dat deze specifieke mannen in de Schrift van het Oude tot het Nieuwe Testament wordt genoemd als onrein? Dat ze werden vergeleken met onreine dieren zoals jakhalzen en struisvogels, zoals honden, waarnaar heidenen vaak worden verwezen, zelfs in het Nieuwe Testament. En zelfs in de Psalmen worden ze honden genoemd. Dit zou zeker een van die dieren zijn geweest die Petrus in deze visioen zag, waarin God zegt: sta op, Petrus, dood en eet, en Petrus zegt: oh nee, wat? Niet zo, HEER. Nou, en het feit dat het drie keer gebeurde, nu heeft hij drie mannen aan zijn deur. Onreine beesten, als u wilt. En vers 28 —

Handelingen 10:28 – ²⁸En hij zei tegen hen: **U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen** (nadruk toegevoegd).

Peter krijgt eindelijk het inzicht. Hij begrijpt door de kracht van de Geest dat oh, ik snap het nu. Wat Hij mij liet zien is dat ik de heidenen niet gemeen of onheilig mag noemen omdat God hen heeft gereinigd. En hoe heeft God de heidenen gereinigd zodat ze één konden worden met de Jood? Door geloof in Jezus. Daar gaat Handelingen 10 helemaal over. Het gaat over de genade en barmhartigheid die God aan de hele mensheid zou tonen vanwege de geliefde liefde van Zijn Zoon Jezus.

Dat gezegd hebbende, moge de HEER je zegenen en bewaren.