

Waarom Christenen zich aan de Wet moeten houden (deel 67)

De vier geboden

27 Mei 2024

De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door Daniel Joseph. De originele presentatie is te bekijken op:

<https://www.cornerfringe.com/media/z6qmjp9/part-67-the-four-commandments>

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven document beter te presenteren. Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk. Bijbelverzen staan in de rode tekst met andere citaten in blauw. Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het getranslitererde, Engelse woord. In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar links worden gelezen.

Welkom allemaal bij aflevering 67 van onze serie *Waarom Christenen zich aan de Wet moeten houden*.

Vandaag gaan we terug naar Handelingen 15. In de Raad van Jeruzalem waar dit grote geschil is ontstaan over wat te doen met de heidenen, met name wanneer het gaat om de vraag of zij besneden moeten worden in het vlees om werkelijk gered te worden. En dit is het geschil. Dit is de reden waarom deze vergadering is samen gekomen, en de apostelen opstonden om hun getuigenis af te leggen, Barnabas, Paulus en Petrus. En daar we ons in deze Raad bevinden, geeft Jacobus het oordeel. —

Handelingen 15:19-20 – ¹⁹ **Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken**, wat betekent dat nee, ze hoeven niet lichamelijk besneden te worden, maar als we teruggaan naar vers 20, lezen we ²⁰ **maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed** (nadruk toegevoegd).

Nogmaals, laat mij dit punt herhalen. Nergens zien we een expliciete verwijzing of een citaat dat komt van de Tien Geboden. Er is geen 'gij zult de naam van de HEER uw God niet ijdel gebruiken.' Er is geen 'gedenk de sabbat om die heilig te houden.' Er is geen 'eer uw vader en uw moeder', noch 'gij zult niet doden', noch 'gij zult niet stelen', noch 'gij zult geen valse getuigenis afleggen' of 'gij zult niet begeren'. Die dingen ontbreken.

En wat zo verbazingwekkend is, is dat ik fysiek heb gesproken met mannen die zeiden: “Weet u, wij als Christenen zouden ons niet aan andere geboden moeten houden dan alleen deze vier geboden.” Dit valt al snel uiteen als u gewoon de brieven van Paulus leest, waarin Paulus

specifieke zonden bespreekt die we terugvinden in de Tien Geboden. Of het nu gaat om stelen, of om hebzucht, enzovoort. Hij somt deze zaken specifiek op in brieven aan heidenen.

Ik heb dit genoemd omdat u moet begrijpen dat de bedoeling hier niet was om deze vier dingen op zichzelf te isoleren, zodat heidenen zich aan niets anders zouden houden. Dat is niet wat er wordt overgebracht. En nogmaals, als u gewoon de brieven van Paulus leest, dan weet u dat er hier iets aan de hand is. Op zijn minst, als u een Christen bent, moet u zich afvragen waarom deze vier geboden? Speelt Jakobus hier theologische darts? Gooit hij gewoon een dartpijl en waar die ook op de Torah landt, dat is het gebod dat ik ga kiezen?

Het antwoord daarop is nee, het is methodisch. De geboden die Jakobus zojuist heeft uiteengezet hebben een groot doel. Ze hebben diepe betekenis en wanneer u dat ziet, begrijpt u het. En alleen dan zult u de uitspraak die hij gaat doen waarderen. Om u te helpen te begrijpen wat hier aan de hand is, wil ik u meenemen naar 1 Korintiërs hoofdstuk 6. En dit is wat de apostel Paulus zegt in vers 18 —

1 Korintiërs 6:18-19 – ¹⁸ **Vlucht weg van de hoererij.** Wat was een van de vier geboden die door Jakobus gegeven zijn? Seksuele immoraliteit. Paulus zegt dat we geroepen zijn om ervoor te vluchten omdat **Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.** ¹⁹ **Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?** (nadruk toegevoegd).

Wilt u begrijpen waarom Jakobus deze vier specifieke geboden ter sprake bracht in Handelingen 15? Omdat elk van hen te maken heeft met het reinigen van de tempel van God. De tempel die u bent. En wat weten we? We weten dat het oordeel begint in het Huis van God. Het eerste dat iedere pasgeboren gelovige, een wedergeboren christen, behoort te doen is dit te reinigen. Waarom? Omdat de Geest van God in ons wil wonen. Dat is de belofte van het nieuwe verbond. Daarom moet het gezuiverd worden. Het moet schoongemaakt worden. Elke zonde die een persoon begaat, is buiten het lichaam, maar seksuele immoraliteit is dat niet. En bij elk van deze voedselwetten, als ik eraan deelneem, bezoedel ik letterlijk mijn eigen tempel. Deze dingen zouden niet mogen gebeuren. En dus, als we teruggaan en Handelingen 15:20 bekijken —

Handelingen 15:20-21 – ²⁰ **maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed.** Dit is uitdrukkelijk de beslissing die wordt gegeven om uw tempel te zuiveren. Wel nu, dat gezegd hebbende, gaan we naar vers 21. Luister hiernaar: ²¹ **Want Mozes,** zoals in de wet, we hebben het hier over als een verwijzing naar de Wet van Mozes. ²¹ **Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen** (nadruk toegevoegd).

Luister goed. Jakobus bouwt voort op de vorige verklaring. Goed, dit zijn de eerste dingen die u moet doen: reinig uw tempel. Vervolgens communiceert Jakobus zijn verwachting dat ze zullen groeien in het geloof, met als duidelijk uitgangspunt de invloed van de Wet van Mozes.

Ziet u, heidenen die tot geloof komen worden geroepen om de Geest en het hart van God te kennen door uit dezelfde bron van waarheid en begrip te putten waaruit de apostelen putten. De bron is dezelfde. Nee, ze hoeven niet lichamelijk besneden te worden, maar het is de verwachting dat ze uit de Wet zouden putten en zouden groeien. Ze zouden dingen vanuit de Wet horen waardoor hun leven zou beginnen te worden geheiligd. God, door de kracht van Zijn Heilige Geest, zou hen blijvend laten groeien, hen vormen, zodat zij een staat van volwassenheid bereiken. Zoals de schrijver van Hebrëeën zegt, kunnen zij dan hun rechterhand van hun linkerhand onderscheiden, zodat zij kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Deze dingen zouden moeten plaatsvinden, en het zou voortkomen uit het putten uit de Wet van God.

En nog interessanter is Jakobus' verwachting over wanneer ze uit de Wet zouden lezen; het is op de Shabbat. Ziet u, want hij weet dat waar Mozes wordt geprezen, de Wet van God wordt gesproken. Dat gebeurt op de Shabbat. En dus zijn de verwachtingen hier tweeledig. Ik zeg dat omdat zijn verwachting is dat de heidenen de Wet op de Sabbat zullen opzoeken.

Is het niet opmerkelijk dat de twee dingen die Jakobus verwachtte dat de heidenen zouden omarmen, precies de dingen zijn die in de moderne Christelijke kerk worden afgewezen? Als dat u niet verontrust, weet ik niet wat dat wel zal doen. Laat deze realiteit diep tot u doordringen.

Blijf op de hoogte. We komen terug in onze volgende aflevering. We gaan een heel andere laag afpellen en voortbouwen op wat we zojuist hebben besproken. Moge onze Heer Jezus, de Messias u zegenen en behoeden.